

KD om Sundhedsaftalen:

Ja til nærhed – Nej til øget centralisering

KD finder, at der er meget godt i regeringens udspil til sundhedsreform. Ikke mindst er godt, at man sætter nærhed som målsætning. Det er ligeledes klart, at der på flere områder vil blive tale om et velkomment løft af de sundhedstilbud, som borgerne får, hvis den nye sundhedsaftale føres ud i livet. Men desværre er der også en stor risiko for, at aftalen vil indebære markante forringelser.

Sagen er, at reformen i realiteten er udtryk for en helt uacceptabel og dybt betænkelig form for centralisering. Nedlæggelsen af de 5 regionsråd er en meget dårlig idé, som KD på ingen måde kan støtte. Det er tale om et alvorligt tab af demokratisk indflydelse, hvis magten centraliseres i København. KD finder, at dagligdagen for sygehusene i Nordjylland forsat skal styres af nordjyske regionspolitikere, som skal stå til ansvar for deres beslutninger over for vælgerne i regionen.

Regeringen argumenterer med, at omkostningerne ved at drive regionsrådet vil kunne spares, og at besparelsen kan blive til mere sundhed for borgerne. Men det er kun rigtigt, hvis man antager, at de centrale beslutninger bliver mindst lige så gode som de regionale, og det er der ingen grund til tro. Tværtimod kunne det meget vel tænkes, at de regionale politikeres lokalkendskab kunne føre til bedre og måske endda billigere løsninger. Omvendt kan man meget vel tænke sig, at centrale beslutninger om lokale forhold bliver ringere og dyrere!

De påtænkte pårørende- og patientråd, som regeringen og DF vil give høringsret, er en ringe erstatning for de folkevalgte regionspolitikere. Man bør helt bestemt fastholde, at de egentlige beslutninger vedrørende sygehusene mm. i Nordjylland skal tages af regionspolitikere i Nordjylland. KD ønsker at bevare og gerne styrke det folkevalgte regionale led, der skal have fokus på de regionale opgaver, herunder i særlig grad sundhed og psykiatri.

KD arbejder for en sundhedsreform, der tager udgangspunkt i menneskeværd og medmenneskelighed frem for regneark og økonomisk effektivisering uden hjerte.