

RESOLUTION

POLITIK I FORHOLD TIL HJEMLØSE OG ANDRE UDSATTE I SAMFUNDET

NR.: R2016-03

KristenDemokraterne bør være det parti, der særligt fokuserer på at hjælpe de svageste borgere i samfundet. Derfor er det også passende at have en politik for, hvad vi vil kæmpe for i forhold til udsatte borgere og hjemløse.

Begrundelse:

I flg. SFI (tidligere Socialforskningsinstituttet – nu Det Nationale Forskningscenter for Velfærd) er antallet af hjemløse fra 2009 (4998) til 2015 (6138) steget med 1140 personer. Det er en forholdsmæssig stigning, ikke mindst set i lyset af, at der i 2009 blev afsat 500 mio. kr. til Hjemløsestrategien fra satspuljemidlerne til at stoppe denne negative udvikling.

På trods af Hjemløsestrategien er hjemløsheden i næsten alle kommuner steget i perioden. Særlig stort er problemet blandt hjemløse unge. Sammenholdt med udviklingen i antallet af borgere, der lever under fattigdomsgrænsen¹, så bør problemet med udsatte borgere og hjemløse bekymre politikerne.

KristenDemokraterne vil lytte til målgruppens forslag til løsning af problemerne og sætte de nødvendige midler af til, at udviklingen vendes.

Rigsrevisionen kom med en alvorlig kritik af de ansvarlige ministeriers opfølgning på hjemløseproblemet i forbindelse med evalueringen af Hjemløsestrategien i august 2014.

Den kan læses her:

[http://www.ft.dk/Statsrevisorerne/Nyheder/2014/08/Beretning %2022%202013%20afgivet.aspx](http://www.ft.dk/Statsrevisorerne/Nyheder/2014/08/Beretning_%2022%202013%20afgivet.aspx)

Her følger forslag til politiske indsatser på relevante områder. Der er tale om områder, som hjemløse og udsatte selv har givet udtryk for er vigtige.

Hovedområder:

- Forvaltning
- Bolig
- Ulighed i sundhed

¹ Fattigdom kan være følelsen af at være fattig – sammenlignet med de mennesker, der færdes omkring en. Den forrige regering definerede fattigdomsgrænsen således: "At en person tre år i træk har haft en indtægt på under 50% af meridianindtægten".

RESOLUTION

- Arbejdsmarked
- Støtte af civilsamfundet

Forvaltning

Digitalisering og skiftende sagsbehandlere er de hjemløses største problemer i forvaltningsregi. Den digitaliserede sagsbehandling har medført, at mange socialt udsatte har problemer med adgangen til hjælp. De har problemer med at finde ud af deres rettigheder, og de har svært ved at få overblik over sagsbehandlingen. De taber ofte ydelser, fordi de ikke får søgt hjælp i tide igennem den digitale adgang til den offentlige forvaltning. De mange skiftende sagsbehandlere gør, at kontinuitet og viden går tabt.

Forslag til politik:

- 1) Den udsatte skal have adgang til faste sagsbehandlere, som repræsenterer én samlet adgang til kommunen.
- 2) Udsatte skal have bedre hjælp til IT i trygge omgivelser.
- 3) En udsat borger skal have tilknyttet en fast bisidder og kontaktperson. Bisidder vælges ved et samspil mellem kontaktperson og kommune.
- 4) Der skal etableres hotline for psykisk sårbare og udsatte borgere, som skal have til opgave at hjælpe disse, når den offentlige forvaltning er lukket. En sådan hotline skal vejlede især psykisk sårbare om deres muligheder for hjælp og specielle tilbud.
- 5) Der skal være en social ombudsmand og lovpligtige udsatte råd med høringsret i samtlige kommuner. Instanser, som taler borgerenes sag, frem for det offentliges.

Bolig

Forslag til politik:

1. Der skal etableres herberger, der kan rumme mennesker med forskellig kulturelbaggrund.
2. Der skal være tilstrækkeligt værested og bosteds kapacitet tilgængelig for hjemløse og andre udsatte med lovligt ophold i Danmark.
3. Indsatsen i forhold til boligrådgivning af udsatte og hjemløse skal prioriteres i kommunen.

RESOLUTION

4. Der bør være bosteder med mulighed for at have hund, og særlige kønsopdelte bosteder
5. Der bør tilbydes flere forskellige boligformer, der imødekommer forskellige behov.
6. Der skal tilknyttes sociale viceværter til særlige "skæve boliger" og til udsatte boligområder.
7. Boliger for udsatte borgere skal være til at betale.

Ulighed i sundhed

Forslag til politik:

1. Hjælpen til udsatte og hjemløse med både misbrug og psykisk sygdom skal styrkes. Misbrug må aldrig være en hindring for at få den hjælp, man har brug for.
2. Der skal tilknyttes en sundhedsperson på væresteder og herberger. Den udgående og opsøgende psykiatri² skal styrkes.
3. Der skal være omsorgspersoner på gadeplan, der har en rådgivende og vejledende funktion i forhold til sundhedsproblemer, som de udsatte og hjemløse har.
4. Økonomi til livsvigtig medicin, læge- og tandlægebesøg bør ikke være en barriere for udsatte og hjemløse. Den form for behandling og sundhedspleje bør være gratis.
5. Sociale, sundhedsmæssige og beskæftigelsesmæssige indsatser i forhold til udsatte og hjemløse bør skal sammentænkes bedre til gavn for borgerne.

Arbejdsmarked

Forslag til politik:

1. Samarbejdet imellem jobcentre og kommunens sagsbehandlere skal bedres. Der skal samarbejdes om at lave fleksible aktiveringsforløb, der er tilpasset udsatte borgere med særlige behov.
2. Der skal skabes bedre fleksjob i kommunerne.

² Teams, der kan gå ud og opsøge patienterne udenfor det distriktpsykiatriske center.

RESOLUTION

3. Der skal skabes gode vilkår for socioøkonomiske og alternative virksomheder, der påtager sig at skabe jobs for udsatte borgere med særlige behov på arbejdsmarkedet. Med gode vilkår tænkes der på støtte midler fra satspulje og de private virksomheder.

Disse forslag er hentet fra den socialpolitiske rapport, der er udarbejdet af Stemmer på Kanten³

Eventuelle referencer:

Historik			
Forslagsstiller/ Udvalg	Henrik Howardsen, København	Marts 2015	Vedtaget/forkastet
Hovedbestyrelsen		2016-04-30	Videresendt til revision
Hovedbestyrelsen		2018-08-27	Vedtaget

³ Udgivet af Huset Zornig